

Diep in de zee

...en luilekker op het strand: de Caraïben zijn synoniem voor een stressvrije en avontuurlijke vakantie. ELLE trok duikpak en bikini aan en ging een kijkje nemen op het gezelligste eiland. Aruba: van snorkeltrip tot cocktailsip en skinny dip.



Zorgen vergeet je altijd een beetje, diep in de zee. Wij zijn teverree heel ver benede, diep in de zee! Op een paradijselijke zeebodem begrijp ik na al die jaren eindelijk waar de vissen uit 'De Kleine Zee-meermin' het over hadden. Diep onder de waterspiegel van het aquarium dat de Caraïbische Zee is, kan ik me geen enkele zorg nog herinneren. Ik voel me deel van Le Grand Bleu en het enige waar ik nu nog over pieker is mijn helm. Gaat hij het begeven?

Ik zit op Aruba (of liever: eronder), een eiland van de Nederlandse Antillen dat nauwelijks groter is dan Texel. Om helemaal eerlijk te zijn, had ik mijn zorgen eerder al laten varen op het land, in een hangmat op een parelwit strand, genietend van een oncards tafereel. Wuivende palmbomen, een kokosnoot die naar beneden ploft in het bloemige zand, flamingo's die rustig pootjebaden en doorzichtig turkooizen water tot aan de horizon. Genoeg om een gelukzalige glimlach op je gezicht te toveren.

Ik begrijp waarom het eiland zo populair is bij honeymooners, maar Aruba is meer dan prettig vertier voor luilekkerprinsessen en bruinbaksters. Als je de charme inziet van grote hordes Nederlandse en Amerikaanse toeristen, leef je je ongetwijfeld uit in het boomende nachtleven, maar ook avontuurlijke chicks komen aan hun trekken. Jeepsafari's, vaartochtjes met een catamaran of duikboot, snorkeltrips en kitesurfinitiaties zijn maar enkele van de activiteiten waarmee je zorgeloze dagen kan vullen.

De grootste gemene deler van het eiland is 'relax'. Arubanen staan bekend om hun rustige levensstijl en vriendelijke aard. Het leven verloopt er op het gemak en alles en iedereen is 'dushi' (lief, lekker of zoet). Zelfs al heb je maar een weekje vakantie, je komt gegarandeerd herboren en stressvrij terug. De glimlachende duiker die me terug uit het water helpt, vat het Arubagevoel perfect samen: 'Dushi, it's just one happy island!'

ELLE *reportage*



De koraalriffen met tropische vissen zijn een waar duikersparadijs.



Niks doet het hartritmestijgen als een spannende partij naaktzwemmen. Let wel: het Caraïbische water is glashelder en laat niks aan de verbeelding over.



Skinny dipping en andere sport

Het eilandgevoel is meer dan luilekkeren op het strand alleen. Ga eens wandelen op de bodem van de zee, gezonken schatten ontdekken bij het snorkelen, varen met een catamaran, kitesurfen, skydiven, of lekker stiekem een potje naaktzwemmen. Veel van de stranden zijn verlaten genoeg om het erop te wagen. We hebben het 's nachts uitgetest: sexy en een beetje griezelig, een spannende combo.



Ariba Aruba!

's Avonds verandert Aruba in een party-eiland. Nu ja, als je dat wil natuurlijk, je kan het feestgedruis ook vermijden en je terugtrekken in een van de fantastische beach resorts die vaak gereserveerd worden voor huwelijksfeesten. Maar als je graag wat stoom afblaast, hoef je dus niet ver te zoeken. Het eiland, en dan vooral 'downtown' en de 'hotel area' krioelen van de cocktailbars, danscafés en gezellige lounges. Elke bar heeft een cocktail of the house, maar onze favorieten zijn de populaire Aruba Ariba (vodka, rum, crème de banane en verschillende verse fruitsappen) en de Dushi Aruba (Blue Curacao, rum, crème de banane, kokosmelk en ananassap).



Barhoppen met de 'Kukoo Kunuku' partybus. Laat je onder luide Caraïbische muziek meevoeren van de ene leuke keet naar de andere.

Nein Mann, ich will noch nicht gehen...

Relax betekent hier ook echt relax. De inwoners zijn zelfs zo relaxed dat ze hun eigen tijdrekening uitvonden: Arubaanse tijd, oftewel 'gewone tijd, met een uur erbij'. Op tijd komen zit er dus niet in, maar dat is dan ook de laatste van je zorgen op vakantie.

Op Baby Beach en High Mangrove, twee van de meest populaire stranden van het eiland, kan je samen met lokale frigoboxtoeristen genieten van het witte koraalstrand en aquariumwater. Zoek je het liever wat rustiger, dan kan je terecht op Renaissance Island, een privé eilandje vlak bij de kust, waar je ook even naar de spa kan.



De diviboorn, een eigenaardig maar bekend zicht op het eiland. De bomen groeien in een hoek van 45 graden door de felle en constante wind.



Op Renaissance Island, een privé-eilandje vlak bij de kust van het Renaissance hotel, kan je in allerrust (lees: weg van luidruchtige Nederlanders en Amerikanen) genieten van relaxerende wellness.

Baby Beach, een van de populairste stranden op het eiland.



Op een steiger ligt Pinchos Grill & Bar, een van de beste restaurants op het eiland. LG Schmidt BLVD 7, Oranjestad

Een lokale specialiteit: Mahi-Mahi filet met scampi, kreeftenschaaf en currysaus.



Sex on a plate, dinner on the beach

De keuken op Aruba is een culinaire smeltkroes van alle culturen die hun impact hebben gehad op het eiland. Steak & baked potatoes, een geitenstooftje of frikandel met patat, je vindt het allemaal en vaak in hetzelfde restaurant. Toch is de exotische, plaatselijke vis het lekkerst. Mahi-Mahi, grouper en rode snapper moet je zeker geproefd hebben. Je kan er trouwens op rekenen dat de vis er altijd verser is dan een steak, aangezien er op Aruba geen vee leeft. Meteen ook de reden waarom je niet op elke hoek van de straat roomijs kan kopen.

In het Passions Restaurant op het Amsterdam Manor Beach Resort kan je bij de ingang je schoenen achterlaten en heerlijk blootsvoets dineren op het strand. J.E. Irausquin Blvd 252, Oranjestad

Aloë vera, het oudste en bekendste exportproduct van Aruba. De vloeibare kern uit de dikke bladeren verzacht elke huidirritatie en zonnebrand. In zijn pure vorm ruikt het goedje een beetje naar stooftvles...





Griezels en gevederde vrienden

Schrik je niet dood als er opeens een voorhistorisch monster over de weg kruipt, dan heb je net je eerste leguaan gespot. De eerste van vele, want de reptielen zijn er even talrijk als katten bij ons. Ben je dierenvriend of fervent vogelaar? Dan kijk je je ogen uit dankzij flamingo's, pelikanen, reuzeschildpadden en boa constrictors - de enige gevaarlijke dieren op het eiland.

Leguanen bijten niet, maar kunnen wel een venijnige zweepslag verkopen met hun staart als ze zich bedreigd voelen.



Op het Renaissance Island leeft een handvol flamingo's die overgevoerd zijn van het naburige eiland, Bonaire. Ze zijn tam en eten uit je hand.



Een 'Return To the Blue Lagoon'-moment in de mangrove.



Natural Bridge, de indrukwekkende brug van rots die door de zee uitgehouwen werd, stortte vorig jaar in.

Authentieke woningen in koloniale stijl.



Downtown Oranjestad.

Color blokken

Het licht turkooizen water en spierwitte zand contrasteren schril met de felgekleurde huizen op Aruba. De huizen uit de koloniale tijd (tot 1986) zijn opgetrokken uit stenen in warme, Zuid-Amerikaans tinten. De nieuwere gebouwen, zoals die in het (toeristisch) centrum van hoofdstad Oranjestad zijn heel wat fleuriger. Je waant je er bijna in Disneyland, zo kitsch.

PRAKTISCH

- De belangrijkste taal op Aruba is Papiamentu, een sappige mengeling tussen Portugees, Nederlands, Spaans, Engels en Afrikaans. Iedereen spreekt er ook Nederlands (met heerlijk accent) en Engels, maar met de volgende woordjes in Papiamentu kan je de lokale bevolking vast charmeren:
Bon dia (goeiedag), Con ta bai? (Hoe gaat het), Hopi bon! (zeer goed), Danki (dank je), Cuanto p'e? (hoeveel kost het), Dushi! (lieverd/ dat is lekker/ zoet), Sushi (dat is vies), Sunchi! (een zoenje voor jou)
- Flessenwater kopen hoeft niet, het kraantjeswater op Aruba is een van de zuiverste ter wereld en perfect drinkbaar voor ons. Dat komt omdat ze geen zoet water hebben en hun drinkbaar water destilleren uit de zee.
- Martinair vliegt rechtstreeks op Aruba vanuit Schiphol. De vlucht duurt ongeveer 9,5 uren.
- ELLE logeerde in het luxeuze studio in het Divi Village Golf & Beach Resort, een complex vlak aan het strand met golfbaan, verschillende zwembaden en restaurants. Een aanrader! www.divivillage.com
- Meer info over de partybus op www.kukookunuku.com
- Zelf gaan wandelen op de bodem van de zee? www.depalmstours.com