

Aruba, het 'happy island' bij uitstek



Je moet er een vliegreis van ruim negen uur en een jetlag (zes uur verschil) voor over hebben, maar eens je op Aruba vertoeft en helemaal geacclimatiseerd bent, kijk je je ogen uit en lijkt het paradijs wel héél dichtbij. De (natuur)pracht en het easy-livinggevoel komen op dit Caraïbische eiland immers als vrijwel nergens anders zo tot z'n recht. Welkom op 'one happy island'!

Dat laatste is de bijnaam van één van de drie ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) van de Kleine Antillen. Je kan er werkelijk niet naast kijken, want het staat klaar en duidelijk te lezen op alle autonummerplaten. 'One happy island', dat mag je zelfs best letterlijk nemen. Het lijkt op Aruba wel of het soms harde en ontzuisterende wereldgebeuren geen vat op je heeft. Het is eind mei wanneer wij vijf dagen op het eiland mogen verblijven. In Jamaica, op een steenworp daar vandaan, breken op dat eigenste moment – met de aanhangers van de grootste drugsbaron als aanstokers – onlusten uit die 31 mensenlevens eisen. Komen in Centraal-Amerika minstens honderd mensen om het leven door de passage van de tropische storm Agatha. En loopt de omvang van de olievlek in de Golf van Mexico op tot ruim 24.000 km² en is de grootste olieramp ooit nakend. Kortom, terwijl de wereld rondom ons in brand staat, eten wij vijf dagen lang rijstpap met gouden lepeltjes. Een metafoor, uiteraard, die in concreto neerkomt op : we proeven de beste lokale gerechten en drinken verrukkelijke Caraïbische cocktails. Onder meer in het Taste Of Belgium-bistro van de Antwer-

penaar Peter Ballière in Oranjestad, de kleurrijke hoofdstad. De Arubaanse keuken is net als de bevolking het resultaat van een mengeling van gerechten uit alle delen van de wereld. Het 'One Happy Island' heeft traditionele restaurants waar overwegend verse visgerechten geserveerd worden. Daarnaast zijn er op het eiland ook veel internationale restaurants. Verder verkennen we tijdens een jeepsafari het onherbergzame binnenland. En bekijken het eiland eens vanuit een andere ooghoek, een eind in zee aan boord van een catamaran, snorkelinitiatie inbegrepen.

ONDER WATER

Witte zandstranden, een lichtblauwe zee en zon biedt Aruba, gelegen op zo'n 20 km voor de Venezolaanse kust, in overvloed. Vooral de westkust is een toeristische trekpleister, door de kilometers lange stranden (Eagle en Palm Beach), een van de mooiste ter wereld. Maar er is ook het een en ander te zien op het eiland : witgebiesde Hollandse gevels in pastelkleuren, een oude Friese molen, een vuurtoren, veel cactussen, zandduinen, een woeste oostkust en het Nationaal Park Arikok, dat een vijfde van het eiland beslaat. Aan de wil-

de noordkust kan je in dat Nationaal Park Arikok vogels kijken en picknicken terwijl de zee ongenadig tegen de kliffen beukt. De rotsformaties van Ayo en Casibari in het binnenland doen denken aan het decor van Jurassic Park. Of neem een kijkje onder water. De Arubanen zijn terecht trots op hun koraalriffen. National Geographic rangschikte de kust hier in de wereld-top-tien voor duikers en snorkelaars.

Op Aruba spreekt men Papiamentu (Creools), maar haast alle inboorlingen praten ook wel een mondje Nederlands, want de amper 180 km² grote stip in de Caraïbische Zee behoort tot op vandaag tot het Koninkrijk der Nederlanden. Een echte Hollandse enclave kan je dit stukje paradijs niettemin bezwaarlijk noemen, want de 90.000 inwoners zijn samengesteld uit meer dan veertig nationaliteiten. Een ware smeltkroes dus van culturen en invloeden.

RICHARD GERE

Ook op cultureel vlak valt op Aruba aardig wat te beleven. Tijdens ons verblijf keek het eiland reikhalzend uit naar de komst van Hollywoodster Richard Gere. Hij zou begin juni de eregast zijn op het eerste Aruba International Film Festival. Meteen komt er op de al goed gevulde kalender een



Stress, dat kennen ze niet op Aruba !

jaarlijks evenement bij, naast o.m. de uitzinnige carnavalviering, tal van culinaire beurzen, golfturnooiden en een triatlon. Wie zich rept, haalt overigens nog het 4de 'Caribbean Sea Jazz Festival 2010' (4 en 5/9). Onthoud tot slot vooral dat het kleinste eiland van de ABC-formatie wel meer troeven heeft dan zijn prachtige, hagelwitte stranden, die de jongste jaren overigens steeds meer trouwers trekken. Aruba is zoveel meer

dan insmeren, bakken en braden. Of met een cocktail in de hand in je strandstoel hangen en er hoogstens voor een verfrissende duik in de Caraïbische zee weer uitkomen. Een strand- of doevakantie, jij beslist. Neem het van ons aan : stress, dat kennen ze hier niet...

(JV/foto's grf)

Verdere info : www.aruba.com

